



Vol van boeken



Larense Boekhandel | larenseboekhandel@libris.nl | www.larenseboekhandel.nl | [Facebook.com/larenseboekhandel](https://www.facebook.com/larenseboekhandel) | [Twitter.com/larensebhk](https://twitter.com/larensebhk)

Larense Boekhandel – Aankondiging lezingen

De Larense Boekhandel is niet alleen uw adres voor het beste boek. Ook brengen wij de auteurs van de boeken graag bij onze klanten.

In de eerste helft van oktober zijn er al volop activiteiten geweest tijdens de Kinderboekenweek. We organiseerden het Kinderboekenbal, een feestelijke middag met Marjet Huiberts en Philip Hopman en een lezing van Jan Paul Schutten voor alle achtstegroepers van de Larense basisscholen.

Ook november wordt weer een zeer actieve maand. Wij bieden u maar liefst drie lezingen aan: Erik Menkveld en Leo Samama, Douwe Draaisma en Annejet van der Zijl.

In deze Nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de ins en outs van deze avonden.



Dubbellezing Erik Menkveld en Leo Samama in samenwerking met de Matthijs Vermeulen Stichting

Datum: Woensdag 6 november

Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur

Plaats: Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

Kaarten à € 7,50 zijn verkrijgbaar in de boekhandel of via larenseboekhandel@libris.nl

Centraal in het romandebuut 'Het grote zwijgen' van dichter Erik Menkveld staan de componisten Alphons Diepenbrock en Matthijs Vermeulen, hun turbulente vriendschap en hun hartstochtelijke liefde voor twee bijzondere vrouwen. Diepenbrocks Larense buitenhuisje 'Holtwick' speelt een belangrijke rol in het prachtige boek.



Aan leven en werk van Diepenbrock wijdde componist en musicoloog Leo Samama, bekend o.a. van zijn zeer gewaardeerde serie luistercolleges uitgebracht door Home Academy, een onlangs verschenen monografie. De romancier en de biograaf gaan met elkaar in gesprek over hun verschillende aanpak van het onderwerp, en laten ook muziekfragmenten horen.



Douwe Draaisma

Datum: Woensdag 13 november

Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur

Plaats: Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren



Kaarten à € 7,50 zijn verkrijgbaar in de boekhandel of via larenseboekhandel@libris.nl

Sommige delen van ons brein moeten waken terwijl we slapen. Ze beginnen vreemde verhalen te spinnen. Je moet een examen over doen waar je al lang geleden voor geslaagd bent. Je rent naar treinen die je niet haalt. Je ontmoet mensen die niet meer leven. Je staat opeens naakt tussen je collega's.

De meeste verhalen vervliegen bij het wakker worden. Wat blijft zijn de vragen. Waarom accepteert je in je droom bizarre situaties als volkomen vanzelfsprekend? Hoe ontstaat de sensatie van vliegen in dromen? Bestaan voorspellende dromen? Hoe ontstaan erotische dromen? Of lucide dromen? Dromen we in zwart-wit of kleur? Hoe zien dromen van blinden eruit? En natuurlijk de moeilijkste vraag: betekenen dromen iets? Zeggen ze iets over de dromer? Zijn de opvattingen van Sigmund Freud en zijn monumentale Traumdeutung (1900) achterhaald? Wat hebben psychologie en neurologie de afgelopen eeuw opgehelderd over ons nachtleven?

Douwe Draaisma, hoogleraar geschiedenis van de psychologie aan de Universiteit van Groningen vertelt op deze avond over zijn nieuwste boek: *De dromenwever*.

Hij is auteur van succesvolle boeken als *Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt* (2001), *Ontregelde geesten* (2006) en *Vergeetboek* (2010). Zijn werk is bekroond met zowel literaire als wetenschappelijke onderscheidingen, en is in meer dan 20 talen vertaald en uitgegeven.





Annejet van der Zijl

Datum: Dinsdag 19 november

Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur

Plaats: Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

Kaarten à € 10,- zijn verkrijgbaar in de boekhandel en in het Brinkhuis (Brink 19, Laren) of via larenseboekhandel@libris.nl

Annejet van der Zijl is één van Nederlands bekendste schrijfsters. Tot dusver publiceerde ze vier boeken die allemaal bestsellers werden: *Jagtlust*, *Anna*, *Sonny Boy* en *Bernhard*. Van de verschillende titels zijn er alleen in Nederland al meer dan 750.000 exemplaren verkocht.

Speciaal voor de maand van het Spannende Boek 2013 selecteerde en bewerkte Annejet van der Zijl reconstructies die zij in haar tijd als misdaadverslaggeefster neerschreef. Dit resulteerde in de bundel *Moord in de Bloedstraat*: bloedstollende verhalen waarin de schrijfster en historica zoekt naar het menselijke relaas achter de kleine krantenberichtjes.

Annejet van der Zijl is vaker te gast geweest bij de Larense Boekhandel. Wij zijn zeer verheugd dat zij ons nogmaals wil vereren met een bezoek, want wat ons betreft is zij nog lang niet uitverteld! De organisatie van de lezing is in handen van de Larense Boekhandel en De Bibliotheek Huizen Laren Blaricum.

de Bibliotheek 
Huizen Laren Blaricum



Alle boeken
gratis thuisbezorgd.
Voor 23.00 uur besteld, morgen in huis!

[MEER INFORMATIE](#)


Larense Boekhandel